

feestbeest!!

het is een feestbeest  
die zie je het meest  
geloof het maar  
het is echt waar

hij houdt van feest  
ook al is hij een geest

dan kan hij wel dansen  
zelfs met de ganzen

hij loopt op de boot  
dan valt ie in de sloot

het is geen hondje  
toch houdt hij van zijn kontje

hij praat met Peter  
hij vertrouwt hem voor geen meter

hij houdt van feesten  
samen met zijn geesten

dat zijn zijn vrienden  
het zijn geen helderzienden

hij vindt het fijn  
en dit is het refrein

hij zegt telkens LOL  
het slaat hem in zijn bol

hij houd van rood  
ook al is hij bloot

hij maakt iedereen klein  
dat doet best pijn

dat is lijmen  
hij houd van rijmen

hij houd van feest  
dat zie je het meest

voor zijn boontje  
krijgt ie zijn loontje